

# 'Keeper wilde na 5-0 aan het bier op de middenstip'

**Derdeklasser ONT maakte zich zaterdag op voor een lastig duel met VIOD Driessum, vorig jaar kampioen in de vierde klasse. Maar de ploeg uit Opeinde had geen kind aan de bezoekers en won doodeenvoudig met 10-0. Otto Kooi (27) maakte er drie, wij belden hem maar eens op.**



**Hoi Otto. Dat klinkt als een fijne voetbalmiddag.**

„Op zich wel. Maar op een gegeven moment was er ook voor ons weinig meer aan moet ik zeggen. Na een half uur stonden we al op 5-0 en was er bij VIOD ook al eentje uit het veld gestuurd wegens hands op de doellijn. Bij rust was het 7-0 en na een uur al 10-0.”

**En daarna hebben jullie VIOD maar gespaard?**

„Nee. Nou, niet bewust. Maar je neemt toch wat gas terug omdat je niet wilt dat het een schoppartij wordt en je als team tegen blessures of kaarten aanloopt. Daar zijn we gelukkig in geslaagd.”

**Heb je ooit eerder op dit niveau zo'n uitslag meegemaakt?**

„Nee en het lijkt mij ook niet dat er veel spelers zijn die dat wel hebben. Je ziet het wel eens in de vijfde klasse, maar verwacht zoiets niet in de derde.”

**Hoe reageerde VIOD eigenlijk?**

„Die hadden er, en dat kan ik begrijpen, al heel snel geen zin meer in.

Hun keeper vroeg geloof ik na de 5-0 of we niet een kratje bier konden halen en met zijn allen op de middenstip gaan zitten. Daar was het wel weer voor trouwens.”

**Even over jezelf en je drie goals dan. Voor zover ik heb kunnen vinden heb jij nog niet eerder drie keer in een heel seizoen gescoord.**

„Dat klopt. Maar ik heb eigenlijk in de negen seizoenen dat ik hier speel nooit eerder een vaste basisplaats gehad.”

**Waarom niet?**

„Het systeem paste niet goed bij me, er waren andere, goede spitsen en misschien was ik ook gewoon wel niet goed genoeg.”

**Maar je maakt er toch maar even drie!**

„Dat wel, maar geen wereldgoals hoor. Er komt geen dvd van op de markt. Twee zijn intickers en de derde kop ik ongeveer op de doellijn binnen. Maar de aanvallen die daar aan vooraf gingen waren wel om in te lijsten.”

**Volgende week naar Ternaard, ook al een promovendus. Wordt dat weer zo makkelijk?**

„Ik denk het niet. Die zullen deze uitslag ook wel gehoord hebben en met het mes tussen de tanden spelen. En dit is lekker hoor, het staat heel leuk, maar volgende week telt het niet meer.”

**Zoals laatst bij Sparta bedoel je, dat de ene week met 12-1 van Almere wint en een week later verliest bij RBC?**

„Precies. Daar moet je voor uitkijken.”

**Heb jij er persoonlijk trouwens nog iets aan overgehouden, aan je drie goals. Een extra rondje van de ploeggenoten bijvoorbeeld?**

„Ha ha! Nee, helaas. Ik heb gewoon mijn eigen bier moeten lappen. Er hing ook niet een extra uitgelaten sfeer of iets dergelijks, omdat we nu met 10-0 wonnen. Het is gewoon altijd gezellig bij ons in de kantine.”

**Succes volgende week!**

„Dank je!”

NIELS VAN MARLE